

MEKSİKA-ABD İLİŞKİLERİNDE YENİ YOLLAR

NİSAN 2024 Sayı: 27



MEKSİKA-ABD İLİŞKİLERİNDE YENİ YOLLAR: BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

Uluslararası ilişkilerde stratejik bir aktör olan Meksika hem bölgesel hem de küresel düzeyde siyasi, ekonomik ve sosyal dinamiklerin şekillenmesinde belirleyici bir ülke olarak karşımıza çıkmaktadır. Coğrafi olarak Orta Amerika'nın kuzeyinde yer alan Meksika, zengin tarihi ve çeşitli kültürel mirasıyla dikkat çekerken aynı zamanda ekonomik ve siyasi açıdan da önemli bir rol oynamaktadır. ABD ile sınır komşusu olan Meksika ticaret, göçmenlik ve güvenlik gibi alanlarda ABD ile karmaşık ilişkilere sahiptir. Ayrıca Meksika ve ABD arasındaki 3.200 kilometrelik sınır, ABD için önemli bir güvenlik endişesi sebebi olarak görülmektedir.

Meksika ekonomik açıdan da Latin Amerika'da önemli bir ülke olarak karşımıza çıkmaktadır. Bölgedeki en büyük ekonomilerden biri olan Meksika, dinamik iş gücü ve stratejik ticaret anlaşmalarıyla Latin Amerika'nın ticaret merkezlerinden biri konumundadır. Özellikle Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) gibi anlaşmalar aracılığıyla Meksika, bölgesel ticaretin ve ekonomik entegrasyonun önemli bir parçası olarak görülmektedir. Aynı zamanda Meksika G20 ve OECD gibi önemli uluslararası örgütlere de üyedir.

Meksika bölgesel liderlik rolü ile Latin Amerika'daki çeşitli güvenlik, kalkınma ve çevresel sürdürülebilirlik konularında önemli bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, Meksika'nın Latin Amerika'daki rolü, bölgenin genel istikrarı ve kalkınması açısından hayati bir öneme sahiptir. Meksika uluslararası alanda göç, şiddet ve uyuşturucu ticareti gibi çeşitli önemli sorunlarla karşı karşıyadır. Özellikle ABD sınırına yakınlığı nedeniyle göç, ülkenin politika gündeminin merkezinde yer alırken, Orta Amerika'dan gelen göç dalgaları da Meksika'nın göç politikalarını etkilemektedir. Şiddet ve güvenlik sorunları ise uyuşturucu kartelleri ve organize suç örgütlerinin faaliyetleriyle doğrudan ilişkilidir. Bu durum çatışmalar, şiddet olayları ve yüksek suç oranlarına yol açmaktadır. Uyuşturucu ticareti ise ülke içinde ve uluslararası alanda ciddi güvenlik tehditleri oluştururken, narkotik bağımlılığı ve sağlık sorunlarını artırmaktadır.

Meksika ve ABD arasındaki ilişkiler, uluslararası ilişkiler açısından önemli bir odak noktası olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ilişkiler, coğrafi yakınlık, ekonomik entegrasyon, göç, güvenlik ve ticaret gibi çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. İki ülke arasındaki sınır yasa dışı göç ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi ortak sorunların yanı sıra ticaret ve yatırım gibi ekonomik ilişkileri de barındırmaktadır.

Meksika ve ABD'nin bölgesel liderlik rolleri ve Kuzey Amerika'daki güç dengesi, hem kıta içinde hem de uluslararası arenada önemli bir rol oynamaktadır. İki ülke arasındaki ilişkilerin istikrarı ve verimliliği, bölgesel istikrarın ve küresel ekonominin

sağlığı için kritik öneme sahiptir. Hem coğrafi olarak komşu olmaları hem de ekonomik, siyasi ve kültürel bağları bulunması, bu iki ülke arasındaki ilişkileri sürekli olarak etkilemektedir. Ancak tarihsel olarak karmaşık olan bu ilişkiler, zaman zaman gerilimlere ve çatışmalara da sahne olmuştur. Özellikle göç, ticaret, güvenlik ve sınır güvenliği gibi konular, Meksika ve ABD arasındaki ilişkilerin temel dinamiklerini oluşturmaktadır. Her iki ülke de birbirlerinin iç işlerine doğrudan etki eden politikaları ve kararlarıyla sık sık karşı karşıya gelirken aynı zamanda ortak çıkarlar doğrultusunda iş birliği yapma eğilimindedirler. Bu nedenle Meksika ve

ABD arasındaki ilişkiler, uluslararası ilişkiler alanında önemli bir çalışma konusudur.

Bu analiz yazısında Meksika'nın Latin Amerika ve ABD bağlamında önemine değinilecektir. Meksika ve ABD arasındaki sınır sorunları ele alınacak ve bölgesel iş birliğinin Meksika'ya etkisi incelenecektir. Son olarak, ekonomik sorunların çözümü ve göç problemi için çözüm önerilerinde bulunulacaktır. Bu analiz, Meksika'nın uluslararası ilişkilerdeki rolünü ve Meksika-ABD ilişkilerinin karmaşıklığını anlamak isteyenler için bir temel oluşturacak niteliktedir.

Meksika - ABD İlişkilerinin Kökenleri

Bağımsızlık süreçlerinden günümüze kadar Meksika ve ABD arasındaki ilişkiler, tarihi bir derinliğe sahiptir ve çeşitli dönemlerde değişiklikler göstermiştir. İlk temaslar her iki ülkenin de bağımsızlık mücadeleleriyle eş zamanlı olarak gerçekleşmiştir. Meksika'nın İspanyol sömürgeciliğinden bağımsızlığını kazanması ve ABD'nin kendi bağımsızlık sürecini yaşaması, iki ülke arasındaki ilişkilerin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Bağımsızlık sonrası dönemde sınırların çizilmesi ve toprak anlaşmazlıkları, Meksika ve ABD arasındaki ilişkilerin gerginleşmesine yol açmıştır.

Meksika-ABD Savaşı, bu ilişkilerin dönüm noktalarından biri olarak görülmektedir. 1846-1848 yılları arasında gerçekleşen bu savaş, Meksika'nın ABD'ye karşı büyük toprak kayıplarına uğramasına neden olmuştur. Guadalupe Hidalgo Anlaşması ile sona eren savaş, Meksika topraklarının bir kısmının ABD'ye devredilmesiyle sonuçlanmıştır. Bu anlaşma Meksika ve ABD arasındaki sınırların belirlenmesinde belirleyici olmuştur ve uzun yıllar iki ülke arasındaki ilişkileri etkilemiştir.

20. yüzyılın başında yaşanan Meksika Devrimi, ülkede büyük sosyal ve siyasi değişimlerin yaşandığı bir dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu süreçte Meksika ve ABD arasındaki ilişkiler daha karmaşık bir hale gelmiştir. ABD'nin Meksika'daki iç siyasi ve ekonomik gelişmelere müdahalesi, Meksika hakkında ABD'ye karşı bir tepkiye neden olmuştur. Bununla birlikte Meksika Devrimi sonrasında iki ülke arasında diplomatik ilişkiler kurulmuş ve zamanla belirli alanlarda iş birliği de sağlanmıştır.

Ekonomik ilişkiler de Meksika ve ABD arasındaki ilişkilerin günümüzde önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. NAFTA gibi ticaret anlaşmaları, iki ülke arasındaki ticaretin artmasına ve ekonomik entegrasyonun derinleşmesine katkı sağlamıştır. Ancak ekonomik ilişkilerdeki bu gelişmelerin yanı sıra göç, güvenlik ve çevre gibi konularda, Meksika ve ABD arasındaki ilişkilerin karmaşıklığı ve önemi giderek artmaktadır. Bugün, Meksika - ABD ilişkileri sadece iki ülke arasında değil, bölgesel ve uluslararası arenada da büyük bir öneme sahiptir.

Meksika - ABD Sınır Sorunları

Meksika ve ABD arasındaki sınır sorunları, özellikle 20. yüzyıl boyunca artan göç ve sınır güvenliği endişeleri ile yakından ilişkilidir. Meksika ve ABD arasındaki göç hareketleri, tarihsel, ekonomik, sosyal ve politik faktörlerin karmaşık bir kombinasyonu ile şekillenmiştir. Bu göçlerin nedenleri çeşitlidir ve birçok farklı etmenin etkisi altında gelişmektedir. Öncelikle ekonomik nedenler önemli bir rol oynamaktadır. Meksika'da yetersiz istihdam olanakları, düşük ücretler ve ekonomik belirsizlik, birçok Meksikalının daha iyi bir yaşam arayışıyla ABD'ye göç etmesine neden olmaktadır. ABD'deki daha

yüksek ücretler ve daha iyi iş fırsatları, Meksikalı işçileri sınırı geçmeye teşvik etmektedir.

Bunun yanı sıra sosyal ve politik faktörler de göç hareketlerini etkilemektedir. Meksika'da yaşanan şiddet, suç ve politik istikrarsızlık gibi sorunlar, birçok kişinin güvenli bir yaşam arayışıyla ABD'ye yönelmesine yol açmaktadır. Ayrıca ABD'nin göç politikaları ve yasal düzenlemeleri de göç hareketlerini etkilemektedir. Yasal göç yollarının kısıtlanması veya karmaşık hale getirilmesi, insanların yasa dışı yollarla ABD'ye giriş yapma eğilimini artırmaktadır. Kültürel bağlar da göç hareketlerini etkilemektedir. ABD'deki Meksika kökenli topluluklar, aile bağları, kültürel benzerlikler ve dil gibi faktörler, yeni göçmenlerin ABD'ye göç etmesini sağlamaktadır. Son olarak ticaret ve ekonomik entegrasyon da göçü etkileyen önemli bir faktördür. NAFTA gibi ticaret anlaşmaları, Meksika ve ABD arasındaki ekonomik ilişkileri derinleştirirken aynı zamanda ticaretin serbestleşmesiyle birlikte işgücü hareketlerini de artırmaktadır.

Ekonomik İlişkiler Bağlamında Meksika - ABD İlişkilerinin Değerlendirmesi

Meksika'dan ABD'ye yönelen göç dalgalar hem ABD'de hem de Meksika'da sınır güvenliği kaygılarını artırmış ve iki ülke arasında sınır kontrolünün sıkılaştırılmasına yol açmıştır. Bu sorunlar aynı zamanda bölgesel ekonomik iş birliği ile de ilişkilendirilmektedir.

ABD-Meksika ekonomik entegrasyonu 1980'lerde ve 1990'larda Meksika'nın onlarca yıllık korumacılıktan sonra, önce ekonomisini tek taraflı liberalleştirmeye, ardından da 1994'te Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın uygulanmasıyla

sonuçlanan bölgesel bir stratejiye yönelmesiyle patlama yaşamıştır. Anlaşmanın belirli ekonomik ve sosyal etkileri konusunda eleştiriler bulunsa da ikili ticaretin gelişmesine katkıda bulunduğu açıkça görülmektedir. 2000 yılından sonra bölgesel ve küresel faktörler entegrasyonun yavaşlamasına sebep olmuştur. NAFTA'nın üç Kuzey Amerika ülkesi arasında üretim paylaşımı ve sınır ötesi yatırım modellerini derinleştirilmesi ekonomileri birbirine daha bağımlı bir hale getirmiştir. ABD-Meksika entegrasyonu önündeki en büyük zorluklardan biri de Çin olmuştur. Çin'in 2000 yılında Dünya Ticaret Örgütü'ne katılması ve sonrasında ABD'nin en büyük ithalat kaynağı olması ABD-Meksika ekonomik ilişkilerini etkilemiştir.

Meksika ve ABD arasındaki ekonomik iş birliği, sınır sorunlarının çözümünde önemli bir rol oynamaktadır. İki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkileri, sınır bölgelerinin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamaktadır. Özellikle NAFTA gibi ticaret anlaşmaları, Meksika'nın ABD ile olan ticaretini artırmış ve ekonomik entegrasyonu derinleştirmiştir. Bu durum, Meksika'nın ekonomik büyümesine ve iş gücünün istihdamına olumlu katkı sağlamıştır. NAFTA yürürlüğe girdikten sonra ABD'nin Meksika'ya olan ekonomik yatırımı altı kat artmıştır. Fakat aynı etkiyi Meksika tarafından görmek oldukça zordur.

ABD'de yaklaşık 6 milyon iş Meksika ile ticarete bağlıdır. Özellikle Kaliforniya ve Teksas gibi sınır eyaletleri, Meksika ile yoğun ticaret yapmaktadır. 2023 yılı başlarında Meksika, yüzde 15'e yakın bir ticaret oranıyla ABD'nin en büyük ekonomik ortağı olmuştur. 2022 yılı verileri incelendiğinde ise Meksika'nın ABD için ham petrol kaynağı olduğu ve ABD'nin de petrol ürünleri ihracatı ve doğalgaz

konusunda Meksika'ya büyük önem verdiği görülmektedir. Ayrıca 2020 yılında yürürlüğe giren ve NAFTA'nın yerini alan ABD-Meksika- Kanada Anlaşması (USMCA) daha serbest pazarlar, adil ticaret ve ekonomik büyüme için karşılıklı yarar sağlayan ticari bir destekleme olarak görülmektedir. Meksika, ticaret serbestleştirilmesinin güçlü bir destekçisi olarak birçok ülke ile ticaret anlaşmaları yapmıştır. 50 ülke ile 13 ticaret anlaşması ve buna ek olarak 32 yatırım teşvik anlaşması bulunmaktadır. Ayrıca Avrupa Birliği, Japonya ve birçok Latin Amerika ortağı ile de dokuz sınırlı anlaşması vardır.

Meksika, ABD ile olan ekonomik iş birliğinden çeşitli avantajlar elde etmektedir. Özellikle sınır bölgelerindeki ticaretin artması, yerel ekonomilerin canlanmasına ve istihdamın artmasına yol açmaktadır. Ayrıca, ABD'nin teknoloji ve sermaye birikimi, Meksika'nın ekonomik altyapısını güçlendirmekte ve rekabet gücünü artırmaktadır. Bu iş birliği sayesinde, Meksika uluslararası ekonomide daha etkin bir konuma gelmiş ve küresel değer zincirlerine entegre olmuştur. Meksika'nın ABD ile olan ekonomik iş birliğinden faydaları, uluslararası ekonomi ve ticaret kuruluşlarının etkileriyle de ilişkilidir. Örneğin, OECD ve G20 gibi örgütler, Meksika'nın ekonomi politikalarını şekillendirmede ve uluslararası ticaretteki konumunu güçlendirmede önemli bir rol oynamaktadır. Bu örgütler, Meksika'nın uluslararası standartlara uyum sağlamasına ve ekonomik reformları desteklemesine yardımcı olmaktadır.

Meksika ve ABD arasındaki göç hareketleri, karmaşık ve çok yönlü bir konudur ve çözümü de ancak çok yönlü bir yaklaşımla mümkündür. Bu, hem ekonomik kalkınma ve sosyal refahın teşviki hem de göç

politikalarının dengeli bir şekilde yönetilmesi gerektiği anlamına gelmektedir.

Meksika'nın Sınır Stratejileri: Göç, Güvenlik ve Ticaret

Meksika, ABD ile olan sınırını yönetirken karşılaştığı karmaşık sorunlarla mücadele etmektedir. Meksika, bu sınırı ve getirdiği dinamikleri yönetmek adına karmaşık bir dengeleme süreci içerisinde. Göç, güvenlik ve ticaret gibi alanlarda Meksika'nın izlediği politikalar ve stratejiler, hem iç politika hem de uluslararası ilişkiler bağlamında önem taşımaktadır.

Meksika göç bağlamında incelendiğinde hem kendi topraklarında yaşanan iç göç sorunlarıyla hem de Orta Amerika ve diğer bölgelerden gelen göçmen akınlarıyla karşı karşıya olduğu görülmektedir. Göçmenlerin ABD'ye olan akışını kontrol altında tutmak ve insan kaçakçılığını önlemek için Meksika'nın sınır politikaları kritik bir rol oynamaktadır. Son yıllarda Meksika, ABD'nin göç politikalarına uyum sağlamak adına sınır güvenliğini artırmak ve göçmenlerin yasa dışı geçişlerini önlemek için çaba göstermektedir. Bununla birlikte, insani boyutu da göz önünde bulundurarak göçmenlere yönelik koruma politikalarının etkinliği ve uygunluğu hakkında tartışmalar bulunmaktadır.

ABD, düzensiz göçün temel nedenlerini ele almak ve sınır kontrolü ve güvenliğini sağlamak amacıyla çeşitli göç politikaları yürütmektedir. Meksika'nın da göç kontrolü bağlamında içinde yer aldığı bazı kuruluşlar bulunmaktadır. Bunlardan biri olan Bölgesel Göç Konferansı (RCM), bölgesel göç politikalarını koordine etmeye yönelik on bir üyeli bir kuruluştur. Diğerleri ise Kapsamlı Bölgesel Koruma ve Çözümler

Çerçevesi (MIRPS) olarak karşımıza çıkmaktadır. MIRPS, ülkelerin kendi sınırları içerisinde ve bölgesel olarak zorla yerinden edilmeyi önlemek amacıyla hareket etmektedir.

Meksika'nın uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç örgütleri, ülkenin güvenlik açısından en büyük zorluklarından birini oluşturmaktadır. Meksika hükümeti güvenlik güçlerini güçlendirmek, yolsuzluğu azaltmak ve suç örgütleriyle mücadele etmek için çeşitli stratejiler geliştirmiştir. Aynı zamanda, ABD ile iş birliği yaparak uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede ortak operasyonlar düzenlemek gibi önlemler almaktadır.

NAFTA'nın (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması) yenilenmesiyle birlikte, Meksika'nın ticaret stratejileri de önemli bir odak noktası haline gelmiştir. Meksika, ABD ile olan ticaret ilişkilerini güçlendirmek ve ekonomik büyümesini sürdürmek için ticaret politikalarını sürekli olarak gözden geçirmekte ve iyileştirmektedir. Ayrıca, diğer ülkelerle ticaret ve yatırım fırsatlarını artırmak için uluslararası anlaşmalar ve iş birlikleri de geliştirmektedir.

Sonuç olarak, Meksika'nın sınır stratejileri, ülkenin karşı karşıya olduğu karmaşık sorunları ele almak ve çözmek için çeşitli politika ve stratejilerin entegre bir şekilde kullanılmasını gerektirmektedir. Göç, güvenlik ve ticaret alanlarında izlenen politikalar, Meksika'nın ulusal çıkarlarını korurken aynı zamanda bölgesel istikrarı ve iş birliğini de teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Şüphesiz ABD ve Meksika arasındaki ekonomik ilişkiler ciddi zorluklarla da karşı karşıya kalmaktadır. Asya'dan gelen artan rekabet ve Avrupa'daki kriz gibi çeşitli dış

faktörlerin etkisi ve bölgesel rekabetin güçlenmesi bu bağlamda önemlidir.

Sınır Krizinde Söylemler ve İcraatlar

Yaklaşık 15 milyonluk nüfusu ile sınır bölgesi, ABD ve Meksika arasındaki iş birliğini zorunlu kılmaktadır. ABD sınır ötesi altyapı, ulaşım planlaması ve güvenlik konularının yanı sıra göç, doğal kaynak, çevre ve sağlık alanlarını kapsayan kurumlarla da iş birliği yapmaktadır. 2021 Kasım ayında Biden, ABD - Meksika sınırı boyunca limanlardaki inşaat ve modernizasyon için 1,4 milyar ABD doları içeren bir İki Partili Altyapı Yasası imzalamıştır. Meksika ile ABD arasındaki iş birliği alanlarından biri de yasadışı fentanil, metamfetamin, eroin ve diğer uyuşturucular kapsamında önem arz etmektedir.

Bu bağlamda Meksika ve ABD, yasa dışı uyuşturucu trafiğini durdurmak, göçü yönetmek, güvenliği artırmak, sınır ötesi organize suç ve silah kaçakçılığı ile mücadele etmek konularında iş birliği yapmaktadır.

ABD Başkanlarının Meksika ile ilgili açıklamaları ve politikaları, ABD-Meksika ilişkilerinin temel dinamiklerinden birini oluşturmaktadır. Meksika, ABD'nin sınır politikalarını ve retoriğini dikkatle değerlendirmekte ve ulusal çıkarları doğrultusunda tepkiler vermektedir. Özellikle, ABD'nin göç politikaları ve sınır güvenliği önlemleri Meksika'nın iç politikasını doğrudan etkilemektedir. Bu politikaların Meksika üzerindeki etkisi hem ekonomik hem de siyasi açıdan derinlemesine incelenmelidir. Son dönemdeki ABD Başkanları, Meksika ile ilişkilerinde farklı politika yaklaşımları benimsemişlerdir. Özellikle göç, ticaret ve güvenlik konularında alınan kararlar,

Meksika'nın siyasi ve ekonomik geleceğini doğrudan etkilemektedir. Ayrıca, ticaret politikaları üzerindeki belirsizlikler de Meksika'nın ekonomik istikrarını olumsuz yönde etkilemektedir.

Meksika, ABD ile ilişkilerinde iş birliği ve diyalogu önemsemekle birlikte, ulusal egemenliğini koruma konusunda da kararlı görünmektedir. ABD'nin sınır politikalarını ve retoriğini eleştiren ve uluslararası toplumda Meksika'nın haklarını savunan bir yaklaşım benimsemektedir. Ancak Meksika'nın ABD ile ilişkilerinde dengeyi koruyarak, karşılıklı çıkarları gözetilen bir politika izlemesi mantığa en uygun olan yol olarak söylenebilir.

Meksika - ABD Sınır Krizi

ABD ve Meksika arasındaki 200 yıllık ilişki ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi çıkarlarla birbirine bağlanan samimi ve stratejik ikili ilişkilere dönüşmüştür. Bu uzun süreli ortaklık, 1845'te Teksas'ın ilhakına ve sonrasında 1845'ten 1848'e kadar Meksika'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin elde ettiği Guadalupe Antlaşması'nı imzalamaya zorlanmasıyla sonuçlanan Meksika-Amerika Savaşı'na kadar dayanmaktadır.

Göç ve sınır krizi ise özellikle 1994 yılında NAFTA'nın imzalanmasından bu yana her iki ülkenin uluslararası ilişkilerinde önemli bir rol oynamıştır. Çünkü bu anlaşma ile birlikte ABD, Meksika ve Kanada arasındaki ilişkiler, bu ülkeleri "engelleri ortadan kaldırmak ve malların üç ülke arasındaki hareketini teşvik etmek için bir ticaret ortaklığı içinde" iç içe geçirmiştir.

Tarihsel olarak konuşursak, göç karşılıklı bir konudur; bu, politikaların ve reformların oluşturulması sırasında her iki ülkenin uluslararası ve iç işlerini etkilediği anlamına

gelmektedir. İki ülke arasındaki ortak coğrafi sınırlar sebebi ile sınır güvenliği sorunu, yasa dışı göç akını ve ekonomik sorunlar nedeniyle kriz niteliğinde ilerlemiştir. Bu nedenle onlarca yıldır siyasette inkar edilemez bir şekilde önemli bir konu olmuştur.

Donald Trump dönemi ABD- Meksika ilişkileri incelendiğinde Trump'ın uyguladığı katı göç politikaları karşımıza çıkmaktadır. 2017-2021 yılları arasında başkan olan Trump, göç ve sınır güvenliği konusunda dikkat çeken isimlerden olmuştur. Bu politikalar, ABD-Meksika ilişkilerinin dinamiğini derinlemesine etkilemiş ve uluslararası toplumda geniş yankı bulmuştur. Göç politikaları açısından, Trump döneminde Meksika sınırına duvar örme girişimi büyük tartışmalara yol açmış ve ABD'nin göç politikalarının merkezinde yer almıştır. Bu politika, göçmenlerin ABD'ye girişini engelleme amacıyla sert tedbirlerin alınmasını içermiştir. Ayrıca, Trump yönetimi sınırdaki bulunan göçmenlerin geri gönderilmesi ve sığınma başvurularının sıkı bir şekilde denetlenmesi gibi adımlar atmıştır.

Ticaret alanında ise Trump döneminde NAFTA'nın (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması) yeniden müzakere edilmesi ve ABD-Meksika ticaret ilişkilerinin yeniden şekillendirilmesi gündeme gelmiştir. Bu süreçte ABD'nin Meksika'dan ithal ettiği ürünlere yönelik vergi tehditleri ve ticaret savaşları yaşanmıştır. Bu durum, Meksika ekonomisi üzerinde belirsizlik yaratmış ve ticari ilişkilerde dengesizlikler oluşturmuştur. Sınır güvenliği bağlamında Trump döneminde Meksika sınırında federal güvenlik güçlerinin yoğunlaştırılması ve sınır kontrolünün sıkılaştırılması gibi adımlar atılmıştır. Bu politikalar, Meksika hükümetiyle sık sık

gerilimlere neden olmuş ve uluslararası toplumda eleştirilere maruz kalmıştır.

Trump 2024 seçimlerinde başarılı olması durumunda, Meksika sınırı üzerinden ABD'ye girmek isteyen, Meksikalı olmayan sığınmacıları, davalarının çözümünü Meksika'da beklemek zorunda bırakan, 2019 "Meksika'da kalma" programını yeniden başlatacağını belirtmiştir. Buna ek olarak seçim ziyaretlerine devam eden Trump, 2024 Mart ayı başında Meksika-ABD sınırında yaşananları bir savaşa benzetmiştir. Ayrıca sınırdaki göçmenleri suçlu ve terörist olarak nitelendirmiştir.

Joe Biden dönemi incelendiğinde Trump dönemindeki sert göç politikalarını tersine çevirmek ve Meksika ile daha iş birlikçi bir ilişki kurmak amaçlı söylemlerde bulunduğu görülmektedir. Ancak ticaret ve güvenlik konularında belirsizlikler devam etmektedir. ABD Başkanı Joe Biden ve Meksikalı mevkidaşı Andres Manuel Lopez Obrador 2023 yılı sonunda, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve 2024 başkanlık seçimlerindeki sorunlar hakkında ortak bir zeminde tartışmış; göç ve uyuşturucu konularında ortak mücadeleyi vurgulayan arzularını dile getirmişlerdir. Biden'ın "Meksika ve ABD birlikte duruyor." açıklaması bu bağlamda önem arz etmektedir. Biden özellikle güvenlik, silah kaçakçılığı, organize suçlarla mücadele ve uyuşturucu ticareti konularında Meksika ile birlikte hareket edeceğini vurgulamıştır. Lopez Obrador'un söylemleri incelendiğinde de ABD - Meksika ilişkilerini saygılı ve iş birlikçi olarak nitelendirdiği görülmektedir. Ayrıca Lopez Obrador, Biden'ı göçmenlik politikalarından ötürü övmüştür.

2021'de göreve gelen Biden'ın karşılaştığı en büyük sorunlardan biri Meksika'dan gelen yasadışı göç ve yeniden seçilmek için

bu konu hakkında önemli adımlar atmak durumundadır. Ayrıca Biden'a yönelik eleştirilerden biri de uyuşturucu meselesini durdurmak için yeterince çaba göstermemesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Biden'ın 2021'de Trump'ın katı göçmenlik politikalarını tersine çevireceği vaadinin ne kadar gerçekleştiği tartışma konularından biridir. Göreve geldikten sonra Biden'ın da kendi yaklaşımını sertleştirdiği göze çarpmaktadır. Sert politikalarına en önemli örneklerden biri, yetki verilmesi durumunda göçmenleri geri çevirmek için sınırı tamamen kapatacağını söylemesi ve daha fazla finansman talebinde bulunması olarak belirtilebilir. Buna ek olarak 2023 yılı verileri incelendiğinde ABD'nin 142.000'den fazla göçmeni sınır dışı ettiği görülmektedir. Bu da bir önceki yıla göre sınır dışı etme oranının neredeyse iki kat arttığını bize göstermektedir.

Biden'ın, Trump'ın Meksikalı olmayan sığınmacıları Meksika'ya gönderme politikasından sık sık yararlandığı da görülmektedir. ABD'den Venezuela'ya yapılan sınır dışı uçuşları bizlere 2024 yılında önemli ölçüde artacak olan yaptırımları anlatır niteliktedir.

Sonuç ve Gelecek Perspektifleri

Meksika, ABD'nin en yakın ve değerli ortaklarından biri olarak görülmektedir. İki ülke arasında 47 aktif giriş limanı ve 3200 kilometrelik bir sınır bulunmaktadır. Bu sebeple ticaret ve ekonomik kalkınma, eğitim, vatandaş güvenliği, uyuşturucu kontrolü, göç, insan ticareti, girişimcilik, çevre koruma ve iklim değişikliği gibi birçok alanda ikili ilişkilerin önemli olduğu görülmektedir. Çeşitli faktörlere bağlı olarak milyonlarca insanın yaşamı ve ekonomik geçimi doğrudan bu ilişkilere

bağlıdır. Ayrıca iklim değişikliği, savaş ve diğer ülkelerin ekonomilerindeki huzursuzluk gibi sebepler, Meksika'dan ABD sınırını geçmeye çalışan göçmenlerin sayısını giderek artırmaktadır. İki ülke arasındaki geniş diplomatik ve resmi ilişkilerin yanında kapsamlı ticari, kültürel ve eğitimsel alışverişler de önemli bir rol oynamaktadır.

Bir ülke güvende değilse diğer ülkenin tam olarak güven içinde olması olası görünmemektedir. Güvenlik çok kapsamlı bir olgudur ve ortak bir sorumluluktur. Özellikle sınır komşusu olan ABD ve Meksika gibi ülkeler güvenliği sağlamak için iş birliği yapmak zorundadır. ABD ve Meksika birbirini nihai rakip olarak değil ortak olarak görmelidir; bu sıfır toplamı olmayan bir oyundur. Tarafların birbirine bağlı ve destekleyici olması iki devlet için de olumlu sonuçlar doğuracaktır.

Geçmiş dönem ABD Başkanı olan Trump ve şu anki Başkan Biden'ın Meksika hakkında söylemleri birbirinden farklıdır. 2024 seçimleri için rekabet eden iki lider, en azından söylemsel olarak farklı politikalar benimsemek konusunda kararlı görünmektedir. Biden daha uzlaşmacı bir tavır sergilerken, Trump'ın kışkırtıcı bir söylem kullandığını açıkça anlaşılmaktadır. Fakat takınılan tavır ve sergilenen davranışlar arasında büyük farklar vardır. Biden'ın uzlaşmacı tavrı, davranışları nedeniyle kolayca çürütülebilmektedir. Biden kendi vaatlerine aykırı olarak Trump'ın duvarını genişletmekte ve sert politikaları uygulamaya devam etmektedir.

Aslında ABD son yıllarda bir sınır duvarı ekonomisi oluşturmuş gibi görünmektedir. Bu ekonomi siyasi partileri, müteahhitleri, askeri tedarikçileri ve politikacıları güçlendiren bir endüstriye dönüşmüş durumdadır. Yani sınır kontrolünün yetersiz

olması değil de gereğinden fazla olması sorun olarak görülebilir. ABD ve kapitalist sistemin göç etmeye mahkum bıraktığı insanların tehlikeli ve maliyetli bir süreçten geçtiği önemli bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kaynakça

Al Jazeera. (2024). "Biden and Trump visit US-Mexico border amid immigration crisis." <https://www.aljazeera.com/news/2024/3/1/biden-and-trump-visit-us-mexico-border-amid-immigration-crisis>

Karl-Guenther, I. (2004). "Benefits and Costs of Regional Integration: The Impact of NAFTA on the Mexican Economy". Munich. <https://www.grin.com/document/24010>

Long, C. (2024). "President Biden says he'll shut the U.S- Mexico border if given the ability. What does that mean?" PBS NewsHour. <https://www.pbs.org/newshour/politics/president-biden-says-hell-shut-the-u-s-mexico-border-if-given-the-ability-what-does-that-mean>

Mason, J. (2023). "Biden, Mexican president discuss drugs, migration on final day of Pacific summit." Reuters. <https://www.reuters.com/world/biden-wrap-up-four-day-diplomatic-summit-by-meeting-mexican-president-2023-11-17/>

Masslive. (2021). "President Joe Biden to meet with Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador to discuss immigrant labor program." <https://www.masslive.com/politics/2021/03/president-joe-biden-to-meet-with-mexican-president-andres-manuel-lopez-obrador-to-discuss-immigrant-labor-program.html>

Miller, Z., Long, C., Kinnard, M. (2024). "Biden says he would shut down U.S. Mexico border 'right now' if Congress sends him a deal." PBS NewsHour. <https://www.pbs.org/newshour/politics/biden-says-he-would-shut-down-u-s-mexico-border-right-now-if-congress-sends-him-a-deal>

The Economist. (2017). "Donald Trump could set off a nationalist backlash in Mexico." https://www.economist.com/the-americas/2017/10/26/donald-trump-could-set-off-a-nationalist-backlash-in-mexico?utm_medium=cpc.adword.pd&utm_source=google&ppccampaignID=18151738051&ppcadID=&utm_campaign=a.22brand_pmax&utm_content=conversion.direct-response.anonymous&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwte-vBhBFEiwAQsv_xQ-ivH4tH0YUqWwHaZ4LjHII9z3gcsZN8uBJDYsKHLdRXvOfQwA3bBoCwcQQAxD_BwE&gclsrc=aw.ds

The White House. (2021). "Remarks by President Biden and President Lopez Obrador of Mexico Before Virtual Bilateral Meeting." <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/03/01/remarks-by-president-biden-and-president-lopez-obrador-of-mexico-before-virtual-bilateral-meeting/>

U.S. Department of State. (2023). "U.S. Relations With Mexico: Bilateral Relations Fact Sheet." <https://www.state.gov/u-s-relations-with-mexico/>

USAID. (2022). "Country Development Cooperation Strategy (CDCS): Mexico." <https://www.usaid.gov/mexico/document/mexico-country-development-cooperation-strategy#:~:text=It%20is%20a%20partnership%20driven,levels%20of%20commitment%20and%20capacity.>

Wilson, C. (2011). "Working Together: Economic Ties Between The United States and Mexico." Mexico Institute, Woodrow Wilson International Center for Scholars. <https://www.wilsoncenter.org/publication/working-together-economic-ties-between-the-united-states-and-mexico>



DİPLOMATİK İLİŞKİLER ve POLİTİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ
CENTER for DIPLOMATIC AFFAIRS and POLITICAL STUDIES

+90 216 310 30 40 info@dipam.org

+90 216 310 30 50 www.dipam.org

Merdivenköy Mah. Nur Sok. Business İstanbul
A Blok Kat:12 No:115, Kadıköy/İstanbul

YAZAR HAKKINDA

Aşkim Beste Özdoğan, Lisansını İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde 2020 yılında, yüksek lisansını ise yine İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde “Uluslararası İlişkilerde Feminist Teori’nin Güvenlik Kavramına Yaklaşımı: BM ve NATO Örnekleri” isimli tezi ile 2022 yılında tamamladı. Bologna Üniversitesi’nde doktora çalışmalarına devam eden Özdoğan’ın başlıca çalışma alanları uluslararası ilişkiler teorileri, feminizm, güvenlik, göç, Latin Amerika, Avrupa Birliği ve feminist dış politikadır. İsmail Ermağan editörlüğünde yazılmış olan “21. Yüzyılda Uluslararası İlişkilerde Yeni Trendler: İnsanımız İlk 10 Yolunda mı?” kitabında “19 Mayıs Gençliği: Muasır Medeniyetler Ülkümüz, Peki ama Nasıl?” adlı bölümü ve 2024 yılında Ermağan’ın editörlüğünde yayımlanan Afrika 9 kitabında “Afrika’da Feminizm” başlıklı bölümü bulunmaktadır. DİPAM stajı kapsamında Latin Amerika bölgesi ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedir.